

# Wat een man



## Van ALEID TRUIJENS

---

Nooit gedacht dat ik het nog eens zou zeggen: jammer dat ik niet mag meestemmen bij de verkiezing van de CDA-lijsttrekker. Geen lid, hè. Als hij van een andere partij was geweest, Pieter Omtzigt – dat had best gekund – zou ik hem bij de komende verkiezingen graag mijn stem geven. Nu kan ik alleen maar hopen dat de CDA-leden dat doen. Omdat hij:

Doet wat een Tweede Kamerlid moet doen: onvermoeibaar de macht controleren.

Zich laat leiden door de inhoud, niet door beeldvorming.

Geen schijterd is, geen fletse deugneus, maar wel deugt.

Wordt gedreven door emoties, maar overtuigt met cijfers en feiten.

Zijn emoties beheerst, maar als het moet witheet wordt.

Een pain in the ass van Mark Rutte en Hugo de Jonge is.

Niet hunkert naar het pluche.

Door zijn doodsbenauwde partij op een onverkiesbare plaats is gezet, maar dankzij de kiezer terugkwam; als déze dwarsligger lijsttrekker wordt, ga ik geloven in karma.

Samen met Renske Leijten (SP) het grootste overheidsschandaal in de-cennia heeft onthuld.

Racisme bestrijdt waar het de meeste schade toebrengt, in instituties.

Als een tijger opkomt voor mensen aan wie niemand eer denkt te behalen.

Dit pijnlijk ware zinnetje zei: 'De overheid moet weer een schild voor zwakkeren zijn, en geen zwaard van Damocles.'

Hoewel hij nachtenlang akelige dossiers zit te vreten, 's ochtends het voetbalteam van zijn dochter traint.

Precies de goede onderwerpen kiest: mensenrechten, gelijke kansen, machtsmisbruik, corruptie, fraude, de sharia, brievenbusfirma's (nu nog de gevluchte weeskinderen in Griekenland) .

Pleit voor betaalbare woningen, steun voor gezinnen, banen voor jongeren , studiefinanciering, minder flexwerk – hé, precies die dingen waar links erg vóór zegt te zijn, maar waarbij ze, ook als ze meeregeren, geen deuk in een pakje boter slaan.

Hij zich, met Paul van Meenen, druk maakt over de grootste onderwijs-ramp: de teruglopende leerprestaties en het semi-analfabetisme van een kwart van de pubers. Daarin zal hij zich vastbijten (en hopelijk pakt hij daarna de lumpsum en scholenkoepels aan – echt iets waaraan een terriër zijn tanden kan slijpen).

Door de steun van zijn partij het veelbelovende plan van D66 voor beter onderwijs en recht op kinderopvang werkelijkheid kan worden.

Hij een echte studie heeft afgerond, econometrie, een studie voor slimmeriken.

Geen geinige piposchoenen draagt, geen geföhnd playmobil-haar heeft, geen ijdele vlogjes maakt en niet honderd keer per minuut het woordje 'ik' gebruikt.

Niemand om zijn eigen hachje te redden monddood heeft gemaakt of tot liegen heeft gedwongen (dank, Diederik Gommers - maar waarom liet Gommers zich dwingen?).

Soms hakkelt, maar niet op kleutertoon praat, geen loze woordenbrij produceert en kristalheldere antwoorden geeft.

Door dat gehakkel, dat verlegen wegstaren en die licht autistische herhalingen juist zo charmant is.

Voor het CDA een kans is die ze niet mogen laten lopen.

---